

הזכמת נשים

דברים יקרים מלב אל לב
מאת הרבנית
נעמי טמואלי תליט"א
אסת חבר למור ועט"ר
הגה"צ רבינו
בניהו טמואלי תליט"א
ראש ישיבת המקובלים
"נהר שלום" תככ"ץ

גליון מס' 247

ראש השנה התשוב"ד

תחל שנה וברכותיה

הנה כבר אנחנו מתקדמות ליום הדין הגדול, אנחנו ממש בכניסת ראש השנה הזמן המיועד כבר מבריא את העולם לדון בו כל יצורי עולם אם כבנים אם כעבדים כולם עוברים לפניו אחד אחד אין מי שיכול להפטר מלעבור לפני הקב"ה אשר בוחן לבות וכליות, ואצלו הכל גלוי וידוע.

הקב"ה עשה אתנו חסד גדול שנתן לנו את חודש אלול שנחזור בו בתשובה. נשאר לנו כמה שעות, וזה קובע את גורלנו לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. אם אנחנו באות לראש השנה מוכנות זכינו זכות גדולה.

כמו כן צריכות להיות מוכנות לראש השנה. להכין את עצמנו הן בתפילה הן בלימוד הן במעשים טובים, להקפיד בכל הברכות וכו',

בפרט לבקש מחילה וסליחה מכל מי שצריך ולא לחכות לרגע האחרון.... להזכר בכל מי שפגענו בה או דיברנו עליה ונבקש ממנה סליחה ומחילה, כדי שדבר זה לא יעכב את סליחתנו...

וכן צריך לעשות פדיון נפש, כמו שאמר מהרח"ו כי מי שעושה פדיון נפש בערב ראש השנה, וחוזר לעשות שוב אח"כ בערב כיפור מובטח לו שלא ינזק כל אותה שנה.

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, היה אומר, תחשוב במה אתה לא בסדר, ותקבל על עצמך להשתנות בדבר אחד תעשה חשבון נפש איזו מצוה אתה חלש בה, לא מדקדק בה, ותתחיל, וכך תזכה ליום הדין. מי שלא קובע עתים לתורה יקבל עליו לקבוע עתים לתורה, מהיום והלאה. מי שלא מתפלל במנין, יקבל עליו להתפלל במנין, כל אדם לפי הענינים שלו. וגם הנשים בקבלות הקשורות אליהם.

וכמו שאומר רבינו הרש"ש שעל ידי קבלה אחת אמיתית שאדם מקבל על עצמו יכול לזכות ביום הדין.

והמגיד מדובנא מביא על כך משל, היה סוחר גדול של בדים שכולם היו קונים ממנו, והיו אוהבים אותו, היה נותן להם בהקפה, עד שימכרו ויביאו לו את כסף.

יום אחד אמרו לו, אתה מכיר את פלוני, אל תביא לו סחורה, תזהר ממנו, שאל להם למה, אמרו לו הוא פשט

אשרת
חילי
מי ימצא
זרחוק
מפנינים
מכרה

המשך בעמוד הבא



את הרגל, כל הצ'קים שלו חוזרים, אין להם כיסוי, ולכן תזהר ממנו ואל תלך אליו. והנה בא אליו אותו בעל החנות, ואומר לו, תן לי סחורה, אני רוצה לעשות ביזנס. אמר לו, לא, לך לא אתן. כי שמעתי שכל הצ'קים שלך חוזרים, מה אעשה אי אפשר. אמר לו הסוחר, עשה עמי חסד, ותן לי, התחנן ובכה לפניו. אבל הסוחר לא הסכים.

עבר שמה איזה סוחר אחר וראה את הויכוח, אמר לו תראה, הוא צודק הסוחר הגדול, איך הוא יתן לך, הרי כל הצ'קים שלך חוזרים, הכל ילך לאיבוד, אבל אתן לך עצה, תקח רק מעט סחורה מאה מאתיים מטר בד, ותמכור. תוכיח את עצמך תחזיר את הכסף, ותבוא עם הכסף ותקח עוד, וכך לאט לאט יהיה לך שוב שם טוב והכל יסתדר, וכך עשה. לקח מעט – מכר, הביא לו, לקח מעט ומכר – ושלם לו, וכך לאט לאט עלה שוב על הדרך הטובה.

וכך עם האדם, אם הוא בא ורוצה את הכל איך יקבל, אין לו, איך הוא יכול לשלם על זה, יש לו כיסוי על כל המעלות שלו, לא.

יקבל עליו מעט - קבלה אחת, יוכיח את עצמו עם הקבלה הזאת, יוכיח איך הוא מתפלל, מברך ברכת המזון, כל אדם במה שהוא לוקה בו, ויכתוב זה בפנקס, ובעזרת ה' על ידי שיעמוד בזה - יהיה לו זכות ליום הדין.

וצריך לדעת שעיקר המטרה שלנו ביום ראש השנה להמליך את הקב"ה על העליונים ועל התחתונים, כדברי הגמ' בראש השנה: אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, וכשאנחנו נבקש על גילוי מלכותו יתברך בעולם, ועל פרסום אלהותו, כל העניינים הגשמיים שלנו יסתדרו מאליהם.

ביום ראש השנה ידוע מדברי רבותינו שעושים כל מיני סגולות וסימנים לטובה ולברכה, ונזהרים גם שלא לעשות דברים המסמלים חריפות ומרירות וכדו' שח"ו לא ישפיע עלינו לכל השנה.

על פי זה אמרו גם כן, שחס וחלילה צריך ליהרר מאוד שביום ראש השנה לא להגיע לידי כעס כלל ועיקר, כי אם יהיה כעס בראש השנה זה ישפיע לכל השנה.

ומספרים על חכם יהודה פתיה, בעל "בית לחם יהודה" ע"ה, שהיה מקובל גדול מאד, שסיפר על עצמו, שהיה נזהר בראש השנה שלא לכעוס, ושנה אחת קרה שהיצר הרע התגרה בו ולא עזב אותו כלל. מה עשה חכם יהודה? היה לובש גלימה לבנה, עשויה משי עם תרבוש כנהוג בבגדד, חזר מבית הכנסת, והיה חם מאד ולכן היו עושים את הסעודה על הגג.

היה חוט אחד משוך על הגג, ותלויות בו מנורות, למפות עם שמן ופתילות, להאיר. באה חתולה אחת וקפצה, וכל השמן עם הנורות הכל נשפך על הגלימה הלבנה שלו. אמר: טוב לא נכעס, נביא גלימה אחרת של שבת, הלך החליף אותה, ועשה קידוש בשמחה גדולה.

אשרת
חיק
מי ימצא
ורחוק
מפנינים
מכרה

חכמת נשים

עלתה אשתו אל הגג עם סיר האוכל ולפתע, התגלגלה מכל המדרגות, וכל הסיר עם האוכל הכל נשפך עליה, הכל הלך. כל הבית נהיה מהפיכה, כפרה....

אמר לה חכם יהודה גם זו כפרת עוונות, נהיה שמחים, לא תתרגזי, לא תתרגזי, אין דבר, לא תקפיד, עזבי, השנה מנסים אותנו מאד, מי יודע מה צריך לקרות.

הביאו את האוכל של הבוקר אך שוב – באה חתולה שיחקה להם בסיר, שברה הכל, על הבגדים של הרב, על הרצפה... ואני לא כעסתי אומר חכם יהודה, מה עשו מן השמים, כיון שהוא לא הקפיד, אותה שנה – נשרף לו כל הבית, אבל לא היתה פגיעה בשום נפש, כולם בריאים שמחים ושלמים, אם הייתי כועס אפילו רגע אחד אמר הרב, כמה נפשות היו הולכות ח"ו, מהשמים הצילו אותנו הצלה גדולה.

וכן מסופר מעשה שהיה עם מו"ר הבא"ח בערב ר"ה, שכידוע כי לבן איש חי, בכל חג היתה לו גלימה מיוחדת של אותו חג, פעם אחת בערב ר"ה כשרצה לצאת מהבית ללכת לבית הכנסת, אחת מהנערות שעובדות, שפכה למעלה מן הגג איזה מים מלוכלכים מי שופכין, היישר על הגלימה של הרב. אמר הרב, אל תגידו לי מי זו, לא רוצה לשמוע, אני לא מקפיד ולא מעניין אותי. הלך והחליף הגלימה לאחרת, והלך.

ומזה נלמד גם אנחנו שלא להקפיד, כי היצר משחק בכל התחבולות, דברים שהאדם לא חושב – הכל יכול לבוא עליו חס ושלוש, ואם נתכוון ונכין את עצמנו – שבכל מצב ובכל מקרה לא נכעס, אלא נעביר הכל בשלווה ונחת - ננצח אותו ועל ידי כן נזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת שמחה ואהבה, גאולה וישועה, וחיים טובים וארוכים, לנו ולבני ביתינו, ונבקש בראש השנה הבא עלינו לטובה, תכלה שנה וקיללותיה, תחל שנה וברכותיה, שכבר הקב"ה ירחם עלינו, ויחיש גאולתינו, ויבוא המשיח, שעל ידי שימלוח הקב"ה עלינו, יפתרו כל הבעיות הכלליות והפרטיות, והעולם כולו יבוא לתיקונו, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה

נעמי שמואלי

מעשיות וחיזוקים

על רבינו מרדכי שרעבי זע"א

בבוקר יום ר"ה, מקדימים שעתיים או שלוש קודם הנץ החמה, ועושים הכנה לתפילה, ובבוד ראש הישיבה כיום מר אבי הרה"ח רבינו שלום שליט"א היה מתחיל את תפילת שחרית מתחילתה, עד לאחר העמידה, ומכוונים כל הכוונות ומיתוק הדינים השייכים לתפילת שחרית דר"ה כבודע.

אח"כ בפתיחת ההיכל אומרים התפילות הידועות המתוקנות לומר בפתיחת ההיכל דר"ה, ואח"כ קריאת התורה בנועם שיח.

לפני סדר תקיעת השופר, היה הזקן שבחבורה קורא המוסר של מו"ר הרש"ש זע"א, והיה לרבינו זע"א כתב יד של הסידור של הרב אג"ן (הרה"ח אברהם גגין זלה"ה), ואני זוכר שהיינו מריחים את הסידור הזה, והיה בו ריח גן עדן מיוחד במינו, והכתב היה יפה מאוד. ובראש השנה היו קוראים מתוך סידור זה את המוסר שלפני התקיעות.

לאחר מכן מתחילים בסדר התקיעות והתפילות שלפני כן, והיה התוקע הרה"ח ר' מאיר לוי זצוק"ל עד שנת תשכ"ח. ולאחר מכן היה התוקע ראש הישיבה כיום מו"א כה"ר שלום שמואלי שליט"א. ואח"כ מתפללים תפילת מוסף עם התקיעות שאורך כ-3 שעות. וכל הסדר הנפלא הזה היה מרגש ומיוחד ביותר, עד שאי אפשר לשכוח דבר זה, והרושם המרטיט הזה ישאר חקוק בליבנו עד עולם. ע"כ.

סימני ראש השנה

המצרכים:



חצי קילו רזביא - לבדוק במגש שאין תולעים, אבנים וחורים. לשטוף בקערה.



5 יחידות סלק אדום - לקלף ולחתוך ראש וזנב ולשטוף.



5 יחידות עלי סלק (חסלט - ללא תולעים) - לשטוף היטב ולהשרות 5 דקות במים.



6 יחידות עלי כרתי (חסלט - ללא תולעים) - לחתוך השורשים ולשטוף היטב.



2 קרע (דלעת לבנה דומה לקישוא) קטנים - לחתוך הגבעול ולשטוף.

אופן ההכנה:

להכניס הכל לסיר עם קצת מלח. להוסיף מים עד שהכל מתכסה. להביא לרתיחה, להנמיך, לכסות את הסיר ולבשל למשך שעה.

שנה טובה ומבורכת