

חכמת נשים

פרשת לך לך התשוב"ד

דברים יקרים מלב אל לב
מאת הרבנית
נעמי שמואלי תליט"א
אשת חבר

למו"ר ועט"ר הגה"צ
רבי בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים
"גדר שלום" תב"ץ

גליון מס' 252

בזכות אברהם אבינו

אנו נמצאות בלב מלחמה נגד אויבנו הקמים עלינו. וכבר הבטיח הקב"ה לרחל אימנו שהשבוע היה יום פטירתה "ושבו בנים לגבולם".

בפרשה זו אנו מתחילים את ההיסטוריה הנפלאה ביותר ממנה הושתת היסוד של עם ישראל המתחיל באברהם אבינו עליו השלום, שהכיר את בוראו מעצמו.

בימים קשים אלו אנו צריכות הרבה חיזוקים באמונה לקראת ביאת המשיח, כמו שאמר הנביא "וצדיק באמונתו יחיה". ובספר בראשית די רק להתבונן מעט, וללמוד מאבותינו הקדושים את האמונה השלימה, ולידבק בהם, ולהחזיק מעמד ולשרוד את כל הרוחות הנושבות.

וכן מסופר במדרש ובפרקי ר' אליעזר ובספר הישר ועוד על הולדת אברהם אבינו:

חכמינו מספרים, כי לפני שנולד אברהם אבינו היה נמרוד כופר באמונת האל יתברך, והיה מתגאה שהוא אלוה, ואנשי דורו היו עובדים ומשתחווים לו. והנה ראה בחכמת הכוכבים שיוולד אדם אחד בימיו שיעמוד כנגדו להכחישו מאמונתו ולנצחו, וכך נחמד נורא.

מה עשה? סיפר זאת לשריו ועבדיו וביקש מהם עצה מה לעשות בוולד שעתיד להוולד. יעצו לו לבנות בית גדול ולהזמין לשם את כל הנשים המעוברות ולהעמיד שם מילדות. כל מי שתלד בן ישחטוהו על בטנה, ואם בת היא וחיה, ואמה תקבל מתנות וילבישוה בגדי מלכות, ויקראו בפניה, ככה יעשה לאשה אשר תלד בת. כששמע את עצתם שמח שמחה גדולה וכן עשה, ונהרגו אז יותר משבעים אלף זכרים.

בזמן ההוא הורתה אמתלאי אמו של אברהם אבינו ע"ה, ויהי במלאת שלושה חדשים להריונה ניכרו בה סימנים ופניה נהיו מוריקות. אמר לה תרח בעלה, מדוע פניך מוריקות ובטנך גדולה, אמרה לו, בכל שנה יש לי את החולי הזה שנקרא שמו קולצנ"י. אמר לה תרח, הראיני את בטנך משום שנראה לי שאת מעוברת, ואם כן אין ראוי לעבור מצות אלהינו נמרוד. כששם ידו על בטנה עשה לה הקדוש ברוך הוא נס, ובטנה עלתה למעלה עד החזה, וכשלא מצא כלום אמר לה צדקת.

כששלמו חדשי הריונה, מרוב פחדה יצאה מן העיר אל המדבר קרוב לנהר אחד, ומצאה מערה גדולה וילדה שם. וכשנולד בנה האירה המערה כולה כשמש מאור פני הילד ושמחה שמחה גדולה, והוא היה אברהם אבינו ע"ה. התחילה לדבר עם בנה, אוי לי שילדתין בזמן כזה! יותר טוב

אשרת

חיל

מי ימצא

ורחוק

מפנינים

מנרה

המשך בעמוד הבא

שתמות במערה הזאת, ואל אראה איך ששוחטים אותך על בטני! ולקחה מלבוש אחד שעליה והלבישה אותו, ועזבתו במערה ואמרה: יהי אלהיך עמך לא ירפך ולא יעזבך, והלכה לדרכה.

ביתים תקפו הרעב ולא היתה לו מונקת שתניק אותו. התחיל לבכות ושמע ה' יתברך את בכייתו ושלח את המלאך גבריאל ליתן לו חלב, והיה מוציא לו חלב מאצבעו הימנית. כשנהיה אברהם בן עשרה ימים התחיל ללכת, ויצא מהמערה על שפת הנהר.

כששקעה השמש ויצאו הכוכבים אמר, אלו הם האלהים. אחר כך כשעלה עמוד השחר ולא ראה הכוכבים, אמר, לא אעבוד אלו כי אינם אלהים. אחר כך כשראה את השמש אמר, זה אלי ואנוהו, וכששקעה אמר, אין זה אלוה. תוך כדי כך בא אליו המלאך גבריאל והודיעו שהוא שליח מן הקדוש ברוך הוא. באותה שעה הלך אברהם למעיין ורחץ ידיו ורגליו והתפלל שם לאל בכריעה והשתחויה.

אמתלאי זכרה שהשאירה את בנה במערה הלכה לחפשו ולא מצאתו. הרבתה לבכות ואמרה, שמא אכלוהו דובים ואריות. תוך כדי כך מצאה אותו על שפת הנהר, ולא הכירתו מרוב שגדל מאוד בקומה. אמרה לו, שלום עליך, וספרה לו את מה שעבר עליה מפני גזירת נמרוד בן כנען. שאל אותה אברהם, בגיל כמה צריך להיות בןך, אמרה לו, כעשרים יום, אמר לה, אני בןך. אמרה לו, בני, גדלת מאוד! איך זה שתוך עשרים יום גדלת כל כך, והלכת על רגליך ודברת בפיו, אמר לה, וכי את לא יודעת שיש בעולם אל גדול ונורא, חי וקיים, רואה ואינו נראה, והוא יושב בשמים ומלא כל הארץ כבודו, אמרה לו, בני, וכי יש אל אחר מבלעדי נמרוד, אמר לה כן, אמי. לכן והגידי לנמרוד שיש אלהים בשמים שהוא אדון לכולם.

חזרה לעיר וספרה לתרוח בעלה איך שמצאה את בנה, וספרה לו את דבריו. הלך תרוח וסיפר לנמרוד את כל אשר אירע עם אשתו ואת דברי בנו. כשמע נמרוד את דבריו חרד חרדה גדולה והתיעץ עם יועציו מה לעשות עם הילד. אמרו לו: מה לך לפחד מהילד הקטן הזה. ויש בכל מלכותך אלפים של שרים, הקטן שבשרים ילך ויביאו. תוך כדי כך בא השטן בדמות אדם לבוש משי שחור, ואמר למלך: מה אתה דואג, תשלח את כל השרים והסגנים והפחות עם כלי המלחמה ויביאו את הילד שישתחוה לפניך, וכן עשה המלך.

כשהגיעו השרים לאברהם אחזהו פחד, התחיל להתפלל ולבכות לבורא עולם. מיד שלח השם יתברך את המלאך גבריאל להצילו. ואז צוה הקדוש ברוך הוא את גבריאל שישים ענן וערפל בינו לביניהם. כשראו את הענן והחשך והערפל פחדו ושבּו אל נמרוד מלכם ואמרו לו מה שאירע להם. אמר ה' אל המלאך גבריאל שיאמר לאברהם שילך אחרי האויב נמרוד לבבל. צוה המלאך גבריאל את אברהם שירכב על כתפו וכהרף עין מצא את עצמו בשערי מדינת בבל. וכנס אברהם בלווי המלאך וקרא בקול גדול: "ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד אחר, אחד ואין שני לו. אין לו גוף ולא דמות הגוף. והוא אלהי האלהים ואלהי נמרוד" וסיפר לאביו שהמלאך הביאו מהלך ארבעים יום בין רגע.

כשמע זאת נמרוד חרד חרדה גדולה. והנה ראו יועצי המלך שאברהם הגיע, עשו שמחה ומשתה גדול למלך בכדי שכולם ידעו שהוא המלך, וגם תרוח בא למסיבה עם בנו אברהם. כשראה אברהם את כל הכבוד שעושים לנמרוד וכמדומה שהוא האדון, עבר בין הפחות והסגנים עד שהגיע לכסא המלך אשר הוא יושב עליו, ויתפוש בכסא וינענע אותו, וצעק בקול: נמרוד הנגעל הכופר בעיקר, באל חי וקיים! וכשראו כך כולם נפלו על פניהם עם מלכם נמרוד, וימס לבבם. לאחר שעתיים כששבה רוחו של נמרוד אמר לו אברהם, דע לך שזה קול של בריה קטנה מכל בריות שברא הקדוש ברוך הוא. בשעה זו אמר נמרוד, אמת שאלהי אברהם אלוה גדול

אשרת
חיק
מי ימצא
ורחוק
מפנינים
מכרה

וחזק, וביקש מתרח אביו שישא את בנו וילך לעירו וילכו שניהם יחדיו.

לאחר מכן גדל אברהם עד שנהיה כבן עשרים שנה, ותרח אביו חלה. אמר אל בניו הרן ואברהם, תמכרו את שתי הדמויות שהיה רגיל למכרם כי אין לי מעות להוצאותינו. הרן מכר שתי הדמויות והביא את המעות לאביו.

אברהם גם לקח שתי דמויות אחרות למכרם, אך מה עשה, קשר חבל בגרונום ופניהם ארצה, והיה סוחב אותם וצועק: מי רוצה לקנות דמות שאין בו תועלת לא לעצמו ולא למי שיקנהו. וגם יש לו פה ולא מדבר. עין ולא רואה. רגלים ולא הולך, אוזן ולא שומע, פנתה זקנה אל אברהם ואמרה לו בחיך, תבחר לי דמות טובה וגדולה ונעבדה. אמר לה אברהם, היכן הדמות שקנית מהרן אחי לעבדו, אמרה לו באו גנבים בלילה ההוא וגנבוהו בעודי בבית המרחץ. אמר לה אם כן איך את מבקשת לעבוד דמות שכזו שאף את עצמו לא הציל מהגנבים כל שכן שלא יציל אחרים! אמרה הזקנה אם כן אברהם כדברך, למי אעבוד, אמר לה תעבדי לאלהי האלהים ואדוני האדונים, בורא שמים וארץ את הים וכל אשר בו, והוא אלהי נמרוד ואלהי תרח ואלהי מזרח ומערב דרום וצפון, ומי הוא נמרוד שיעשה עצמו אלוה לעבוד אותו?!

מאז אותה אשה חזרה בתשובה והתחרטה. מה עשתה, לקחה אבן בידה והכתה על ראש הדמות ואמרה, אוי לך ומי יעבוד אותך עוד, כי אין בך תועלת ולא למי שיעבוד אותך. ויצאה לשווקים ולרחובות וצעקה, מי שרוצה להציל נפשו משחת ויצליח בכל מעשיו יעבוד לאלהי אברהם, ובכל יום היתה צועקת כך עד שזכתה הזקנה להשיב הרבה אנשים ונשים בתשובה...

ויהי היום כשהלך תרח למשתה אשר עשה המלך נמרוד, ביקש מאברהם בנו שישאר עם הדמויות, עד שיחזור. היו שם הרבה דמויות יחד עם דמות המלך. מה עשה אברהם, לקח בידו גרזן ואמר "ה' הוא האלהים" ויך בהם מכה גדולה, בגדול החל ובקטן כלה, לזה קטע רגלו ולזה כרת את ראשו ולזה שבר עיניו. לאחר מכן הניח את הגרזן ביד גדול הדמויות.

כששלמו ימי המשתה ראה המלך את צלמיו שבורים, אמר, מי היה כאן ומי הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, ויענו כל העם בוכים ויאמרו, אדונינו המלך, תדע לך שאברהם היה יושב אצלם ושמענו שהיה משבר להם. ויאמר אברהם אני לא שברתי אותם כי אם הגדול שבהם, הלא תראה שעדיין הגרזן בידו. ואם לא תאמין בי, תשאל אותו והוא יגיד לך. כעס מאוד המלך וציוה להניחו בבית הסוהר, והמלאך גבריאל היה ממציא לו מעיין מים חיים וכל מיני מאכל לאכול.

לאחר שנה ציוה המלך שיביאו עצים להבעיר אש, ולזרוק את אברהם אבינו אם עדיין עודנו בחיים, וכן היה. הלך שר בית הסוהר לפתוח את הבור וקרא: אברהם אברהם! אתה חי או מת, ויען, אנכי חי. אמר לו מי נתן לך אכילה ושתייה עד עכשיו? אמר: מי שהוא כל יכול אלהי האלהים ואדוני האדונים שעושה נפלאות לבדו.

כשלקחו את אברהם לזרוק לתוך האש, כל מי שהיה לוקח אותו היה נשרף, ואברהם היה נשאר חי, עד שמתו רבים לאין מספר. בא השטן בדמות אדם ויעץ למלך לזרוק את אברהם לכבשן האש על ידי חבלים ומסמרות. כשראו בשמים שאברהם בצער נעשה לו נס שהאש כבתה בלי מים, והעצים הציצו ציץ וכולם הוציאו פירות, ונעשה הכבשן כמו גינת ביתן המלך. ואז כולם יראו ממנו כי שם ה' נקרא עליו והשיב רבים תחת כנפי השכינה. (הובא באורך בסוף ספר שבט מוסר עמ' שע"ט ועיין בתנא דבי אליהו זוטא כה, ו).

ובזכות אברהם אבינו ואבותינו הקדושים, יצילנו הקב"ה מכל אויבנו ויגאלנו גאולת עולמים. אמן.

בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

אשרת
חיק
מי ימצא
ורחוק
מפנינים
מכרה

קציצות דגים מרוקאיות (טונה ונסיכת הנילוס)

המצרכים:

- 1/2 ק"ג דג טונה
 - 1/2 ק"ג נסיכת הנילוס
 - כף מלח
 - כף כמון גרושה
 - 1/2 חבילה כוסברה קצוצה
 - כף פטרוזיליה קצוצה
 - כף פפריקה מתוקה בשמן
 - 1/2 כף אבקת שום
 - כף שמן קנולה
- המצרכים להכנת הרוטב באופן ההכנה.

אופן ההכנה:

לערבב הכל בקערה היטב היטב, ליצור כדורים קטנים, ולמעוך לקבלת צורה של קציצה. מכינים את הרוטב: לטחון במג'מיקס דק דק: 6 עגבניות, 2 פלפלים אדומים, 1/2 פלפל חריף, 4 שיני שום. לקצוץ דק דק לאחר שטיפה: 1/2 חבילה כוסברה, ו-1/2 פטרוזיליה. להכניס הכל לתוך סיר, להוסיף- 4 כוסות מים, כף מלח, 2 כוסות שמן, כף פפריקה מתוקה בשמן, כפית כמון, וחצי כפית אבקת שום. להרתיח 15 דקות. להוסיף את הקציצות כשהכל רותח. להנמיך ולבשל למשך חצי שעה.



לבריאות ובהצלחה
שבת שלום