

חכמת נשים

דברים יקרים מלב אל לב
מאת הרבנית
נעמי שמואלי תליט"א
אשת חבר

למו"ר ועט"ר הגה"צ
רבי בנידו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים
"נדר שלום" תב"ץ

פרשת חיי שרה התשוב"ד

לב טוב עולה על הכל

אנו נמצאות בלב ליבה של המלחמה "חרבות ברזל", וכמובן מתחזקות בעבודת ה', וכמובן מוסיפות עוד תפילות ומעשים טובים להצלת כלל ישראל ולזכות לגאולה השלימה.

השבת נקרא בפרשתינו על פטירת שרה אימנו, האמא של האומה שלנו, ועליה התורה אומרת: ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים.

רש"י הקדוש מונה את מעלותיה, שהתורה כתבה בלשון זו, לומר שהיתה שרה בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא היה בה חטא שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי. הפסוק כל כך משבח את שרה אימנו על מעלותיה וצדקותה, על אף שעברה הרבה צרות וייסורים, ללא ילדים עד גיל 90 ורדיפות וגלויות, ובכל זאת, לא זזה מצדקותה.

לאחר פטירתה של שרה וקבורתה במערת המכפלה אשר בחברון, מצוה אברהם אבינו את עבדו אליעזר שילך למצוא כלה לבנו יצחק, כי כעת צריך הוא להתחתן שאשתו תשלים את מה שנחסר לו בפטירת אימו הצדקת.

אליעזר עבד אברהם הולך לחון, ניצב על באר המים לעת צאת השואבות, והוא פונה אל הקב"ה ואומר: והיה הנערה אשר אומר אליה הטי כדך ואשתה, ותאמר שהיא תשקה גם את הגמלים, זה סימן מובהק שהיא האשה המיועדת לבן של אברהם אבינו.

הגמרא אומרת שאליעזר לא ביקש כהוגן כי היה לו לפרט יותר, כי מה היה עושה אם היתה יוצאת לו בחורה נכה ח"ו, ומכל מקום קיבלו בשמים את פתילתו, וענו לו מן השמים כהוגן, ונזדמנה לו רבקה, שהיא היתה המיועדת ליצחק אבינו.

נשים יקרות! לומדות אנו מכך כמה צריך להתפלל ולבקש מהקב"ה על העניינים הללו של הנישואים של הבנים והבנות שתהיינה לנו כלות טובות וחתנים טובים, הכל צריך תפילה תמידית.

גם צריכות האנו ללמוד מכך, כי מה שצריכים לחפש שיהיה באשה שהיא טובה, זה מידת החסד והנתינה, שיהיה לה לב טוב, יחס טוב, ולא לחפש רק את החיצוניות והיופי והמראה וכדומה.

ומלבד זאת גם אנו צריכות לעבוד על הלב הטוב שלנו, שיהיה לנו לב רחב מלא בנתינה לאחרים, עם עין רחבה, ולא עין צרה, שנוכל לתת

המשך בעמוד הבא

אשרת

חיל

מי ימצא

ורחוק

מפנינים

מנרה



הכפלת ניסים

ולפרגן לילדינו ולבעל תמיד ללא הפסקה, שלא יהיה לנו עין צרה וקנאה אף אחד מעם ישראל, ובפרט מהשכנים שלנו, כי הקנאה הזו אין לה שום תועלת, אלא רק מזיקה וגורמת רעה אף לעצמינו.

שמעתי בשבת סיפור יפה מהרב שליט"א, ממנו אפשר ללמוד בגנות הקנאה והנזקים שהיא עושה: יהודי אחד שעבר את ימי השואה הקשים והמרים, ולאחר תלאות רבות ניצל, והגיע למנהטן אשר באמריקה. התחיל להשתקם ופתח מכבסה, הקב"ה הצליח בידו, העסק הלך והתפתח, ונעשה עשיר גדול.

היה לו שכן גוי שקינא בו מאוד, וביום מן הימים החליט שהעסק של הכיבוס מצליח מאוד, ופתח גם הוא מכבסה גדולה עם כל השכלולים, ומחמת שהמכבסה היתה משוכללת ומתקדמת, כל הקליאנטים של היהודי עברו אל הגוי. אך הגוי הערל לא הסתפק בכך, אינו יכול לראות את המכבסה של היהודי, והחליט לשרוף לו את החנות. מה עשה? שכר איזה כושי תמורת סכום הגון, והורה לו ללכת באישון לילה לשרוף את המכבסה.

הכושי יצא לקיים את שליחותו, ומכיון שלא ידע היכן מיקומה המדוייק של המכבסה, חיפש וחיפש, עד שראה שלט "מכבסה", הצית ושרף אותה עד תומה. השכנים הזמינו מיד משטרה, הם תפשו את הכושי, חקרו אותו, וגילו כי הגוי שלח אותו לשרוף את המכבסה של היהודי, ובאה קללתו על פניו ושרף את של עצמו.

לומדים מכך עד כמה חמורה היא הקנאה, ששורפת כל חלקה טובה, ומקלקלת אף לאדם עצמו, וכבר אמרו רבותינו: "הקנאה והתאוה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם".

ה' יזכנו לקנות לב טוב, לשמוח שיש לאחרים, ולהאמין שהקב"ה כל יכול, ומספק לאדם את הצרכים שלו האישיים, ואם יהיה לשני אין זה מחסר מאיתנו כלום, רק לבקש ולהתפלל להקבה, שהעושר והכבוד שלו, ונאמין שהכל מה' יתברך שמו. ונזכה לישועות גדולות.

ובפרט האהבה ואחוה בין אדם לחבירו מקרב את הגאולה לה אנו זקוקים כעת מאוד, ומצפים לישועה.

שה' ישמור את כלל ישראל, ובפרט את החיילים הצדיקים שמוסרים נפשם למען עם ישראל, ואת כל הנצאים בצרה ובשביה, הקב"ה יוציאם מאפילה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב אמן.

בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

מעשיות וחיזוקים

על רבינו מרדכי שרעבי זע"א

לא פעם ניגשו לרבינו בחורים שהגיעו לפרק 'האיש מקדש' ובאו לשאול את פיו הקדוש על הצעת השידוך. וידע רבינו לומר בבירור אם זיווגם יעלה יפה, ומה יהיה עימם, הייטב או לא ח"ו, ורבינו היה עונה לכל אחד בדקדוק לפי ענינו.

מעשה היה באחד שהתייעץ עם רבינו על שידוך שהוצע לו, ואמר לו רבינו שלא כדאי לו להתחתן עמה, אך הוא לא שת ליבו, כי חשב שהיא מתאימה עבורו. אחר זמן מה מחתונתו, היו לו קשיים גדולים עם אשתו עד שהוכרח לגרשה.

מעשה אחר באחד ששאל את רבינו על איזה בחורה, ואמר לו רבינו שאין זה השידוך שלו, אלא בעוד כך וכך ימים, יציעו לו בחורה בשם פלונית בת פלוני, והיא שייכת לו. וכן היה.

בלינצ'ס במילוי בשר או תפוז"א

המצרכים:

- 4 ביצים
- כף שמן
- 1.5 כוסות מים
- 9 כפות קמח תפוחי אדמה
- 1 כפית מלח

אופן ההכנה:

את הביצים טורפים במזלג ואחר כך להוסיף שמן ולערבב ואחר כך להוסיף קמח תפוחי אדמה - לערבב טוב טוב עד שמתאחד לחמם מחבת עם 2-3 כפות שמן, לשפוך בעזרת כוס מבלילת הבלינצ'ס להחזיק את ידית המחבת וע"י כך לפזר את הבלילה מצד לצד לשכבה אחידה עד שמשחים ולהפוך, דקה מכל צד, מוציאים ומניחים על גיר סופג. לשים לב: כל פעם ששופכים למחבת צריך לערבב את הבלילה.

למילוי:

בצל גדול - לחתוך לקוביות קטנות ולטגן (או בפומפיה גסה)
 3 כפות שמן
 בשר טחון (או לחילופין בשר קוביות או שניצל קוביות וטחול או פירה תפוחי אדמה מבושלים)
 1/4 כפית מלח
 1/4 כפית פלפל שחור
 לטבל טוב את מה שרוצים, לערבב ביחד עם הבצל, ולטגן עם השמן.
 לאחר שהתערובת מוכנה, למלאות על הבלינצ'ס באמצע, ולקפל מכל הצדדים, ולטגן בשמן מכל הכיוונים.
 ניתן להוסיף בהגשה רוטב פטריות או כל רוטב אחר לפי הטעם.



לבריאות ובהצלחה
 שבת שלום