

חכמת נשים

פרשת בהעלותך התשוב"ד

להזכיר שם שמים

זכינו לחוג בשמחה את חג מתן תורה ולקבל עלינו את מצוותיה בשמחה וה' יזכנו שנוכל להתגבר על היצר ולקיים את המצוות תמיד ללא מפריע.

והנה כעת לאחר נתינת התורה כעת מתחיל המבחן לראות אם לקחנו לנו משהו לחיים מקבלת התורה, מהחג החשוב והנורא הזה, בו זכינו כולנו להיות מהעם הנבחר, העם היהודי.

ואומרים ברמז שכידוע כשבאים לחתונה אי אפשר לזהות את החתן כל כך, כי כמוהו כמו כל הבחורים, כולם לבושים עם חליפות ועניבות, ויש כאלו שיש להם בגדים מיוחדים ויקרים יותר, לעומת זאת הכלה היא לבדה לבושה בשמלה מיוחדת. ובכל זאת איך נדע מי הוא החתן? מי שלוקח את הכלה אחרי החתונה הביתה, - הוא החתן.

כך אותו דבר לאחר מתן התורה, איך נדע מי אשר זכתה להיות בכריכה אחת עם התורה - מי שלוקחת את הכלה "התורה" לבית, משתדלת להעמיד את הבית על פי התורה והמצוות, לשלוח את הבעל ללמוד תורה, ללמוד הלכות, כדי שנוכל כמה שיותר על ידי התורה להתקרב להקדוש ברוך הוא.

נלמד דבר יקר מפרשתינו והוא שיהא שם שמים תמיד שגור בפינו, בכל עת ובכל זמן. בפרשתינו כתוב: "על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחננו". כתב בעל השל"ה, יש בזה רמז, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, שיאמר אם ירצה ה', או בעזרת ה', נמצא שם שמים שגור על פיו בשעה שעולה במחשבתו, ובשעת מעשה ככה בכל פעולותיו.

ומעשה בעשיר אחד שהיה לו קרקעות הרבה ולא היה לו שוורים לחרוש מה עשה נטל כיס מעות בידו והלך לעיר אחרת על יום השוק לקנות שוורים, אמת שהיה האיש הזה נדיב גדול בעל צדקה ומכניס אורחים אבל לא היה לבו שלם כראוי באמונה של השגחה פרטית והתאמר תמיד בלבבו לאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה כי הן מרבה עושר.

בדרך פגע בו אליהו הנביא ז"ל שהלך גם הוא על השוק כמנהגו תמיד להימצא על כל השווקים והיה אליהו נדמה לפני האיש כסוחר, וישאל אותו אליהו להיכן אתה הולך השיבו שהולך לשוק לקנות שוורים, א"ל אליהו אמור אם ירצה השם יתברך, א"ל הסוחר הרי המעות אצלי והדבר תלוי ברצוני, השיבו אליהו אם כן לא תצליח בזה, אח"כ נפל לו כיס המעות ולא הרגיש הסוחר, ונטל אליהו את הכיס והניח אותו על איזה סלע במקום מרוחק, כאשר הגיע הסוחר לשוק וחיפש לקנות שורים והנה מתברר לו שכיס המעות נאבד לו וחזר לביתו בפחי נפש בלי לקנות דבר.

המשך בעמוד הבא

דברים יקרים מלב אל לב
מאת הרבנית
נעמי שמואלי תליט"א
אשת חבר

למו"ר ועט"ר הגה"צ
רבי בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים
"נדר שלום" תב"ץ

גליון מס' 285

אשרת
חיל
מי ימצא
ורחוק
מפנינים
מנרה



הכמת נשים

ושוב לקח כסף איתו והלך לשוק לקנות שוורים, ושוב נפגש איתו אליהו בדמות זקן ושאל את הסוחר להיכן אתה הולך, אמר לו לשוק לקנות שוורים, ושוב גם הזקן אמר לו תאמר בעזרת השם, והסוחר החזיר אותה תשובה הרי הדבר תלוי בי כיון שהכסף אצלי ואף אחד לא יכול למנוע ממני, ואליהו הפיל תרדמה על הסוחר בזמן שנח מעט בדרך ולקח ממנו את הכסף והניחו במקום שהניח את הכסף הקודם, כאשר התעורר הסוחר רואה שכספו נעלם הבין שכנראה גנבים ניצלו את מנוחתו וגנבו את הכסף וחזר לביתו בפחי נפש.

כמובן התעורר לחשוב מדוע כבר פעמיים כך קורא לו בודאי זה מאת השם על שאיני תולה בטחוני בקב"ה אלא בכוחי ולכן החליט לחזור בתשובה ומעתה על כל מה שיעשה יאמר בעזרת השם.

ואכן שוב לקח כסף והלך לשוק לקנות שוורים ופגשו אליהו הנביא בדמות נער שמחפש עבודה, ניגש הנער ושאלו לסוחר להיכן אתה הולך השיבו הסוחר לשוק לקנות שוורים בעזרת השם, בירכו שיהיה בהצלחה אך ביקש ממנו אולי תצטרך עובד לעזור לך אני מאוד רוצה עבודה, אמר הסוחר תבא איתי לשוק ואם ירצה השם ואני יצליח לקנות שוורים טובים אני יקח אותך לעוזר, ואכן כך היה שקנה שוורים טובים ולקח את הנער שינהיג את השוורים, ובדרך בכונה אליהו היטה את השוורים ליער ונבהלו השוורים והתחילו לרוץ לעומק היער כמובן רדפו אחריהם וכך היה עד שהגיעו לסלע היכן שהניח אליהו את הכסף, והנה הוא רואה פתאום את שני הכספים שנעלמו ממנו ושמח והודה לקב"ה שהחזיר לו את אבידתו, ולאחר מכן נעלם הנער רק אז הבין שזה היה אליהו הנביא והכל בכדי ללמדו עד כמה חייב לתלות הצלחתו בקב"ה ולא בעצמו.

נמצינו למדים עד כמה חובה על האדם וסגולה גדולה להצלחתו שיאמר על כל דבר בעזרת השם או אם ירצה השם והעיקר שיזכיר שם השם ויצליח ואם אינו נזהר בדיבורו לא יחשוב שאין בכך כלום, ולכן ירגיל את לשונו כאשר נשאל אם יבא או מתי יבא לא יאמר אני יבא עכשיו או אני יבא מחר אלא יאמר בעזרת השם אני יבא או מחר שידיגיש ויתלה הכל בחסדי הקב"ה ובזכות זה שורה הצלחה במעשה ידיו.

בפרט בימים טרופים אלו שהמלחמה משתוללת, והחיילים היקרים שלנו נמצאים בשטח האוייב, מורן הרבה תפילה, ולתלות הכל על בורא עולם, "ה' ילחם לכם ואתם תחרשיו", לדעת שבלי שהקב"ה יוביל את המלחמה - אין שום הצלחה, להזכיר שם שמים על כל צעד ושעל, וזה הסוד שלנו להצלחה בכל. אמן.

בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

מעשיות וחיזוקים

על רבינו מרדכי שרעבי זע"א

סיפר מו"ר החסיד ראש הישיבה ר' שלום שליט"א שרבינו היה עורך תיקונים כלליים על עם ישראל, וכן היה הולך רבינו יחד עם הגה"ח ר' אליהו מערבי זע"א לקברו של הרש"ש והיו עורכים שם תיקונים נפלאים.

כמו כן סיפר ששאל פעם את רבינו למה לא עושים תיקונים לקירוב הגאולה? וענה לו רבינו שבודאי שעושים, והרכבת של הגאולה מתקרבת בצעדי ענק ובמהירות...

אמן.

בצלים ממולאים



המצרכים:

- 15 בצלים בינוניים
- 1 ק"ג בשר טחון
- 1 כוס שמן
- חצי ק"ג אורז (וחצי כוס שמן)
- חופן פטרוזיליה קצוצה דק דק
- 1.5 בצלים לטיגון
- תבלינים: מלח, פלפל שחור, כורכום.

אופן ההכנה:

1. קלפי את הבצלים, הורידו ראש זונב. חרצי מהראש לזנב עד לאמצע העובי.
2. הרתיחי מים בסיר. הכניסי את הבצלים לאחר שהמים רתחו. הוסיפי כף מלח, ובשלי למשך 10 דק' את הבצלים במים.
3. סנני במסננת גדולה להוצאת המים.
4. קלפי 1.5 בצלים וגרדי בפומפיה גסה, וטגני היטב עד להזהבה. הוסיפי 1 כוס שמן, 1 ק"ג בשר ופטרוזיליה, הוסיפי כף מלח, וקצת פלפל שחור, ערבבי היטב עד שהבשר מתבשל.
5. בשלי חצי ק"ג אורז בסיר, עם כף שטוחה של מלח וחצי כוס שמן, חצי כפית כורכום, ומים מעל האורז 2 ס"מ, הביאי לרתיחה, הנמיכי ובשלי למשך 20 דק'.
6. ערבבי את הבשר עם האורז היטב.
7. הכיני תבנית חד פעמית עם נייר אפיה. והתחילי בהכנת המעטפות.
8. לאחר התקררות הבצלים הפרידי את שכבות הבצל בעדינות, מלאי בתערובת הבשר והאורז, והניחי בצורה מסודרת בתבנית.
9. כסי בנייר אפיה ומעליו נייר כסף, והניחי על הפלטה כשעה לפני האכילה.



לבריאות ובהצלחה
שבת שלום